

Laat er vrede zijn

door Lemn Sissay

Laat er vrede zijn
zodat fronsen wegvliegen als albatrossen
en skeletten uit de kast komen dansen
zodat oorlogscorrespondenten reisprogramma-presentator worden
en eksters verloren voorwerpen terugbrengen:
kinderen, verlovingsringen, kapotte spullen

Laat er vrede zijn
zodat stormen de zee op kunnen zoeken om
kwaad te zijn en kalm bij mij terug te komen
zodat gebroken mensen weer opstaan en dansen in de ziekenhuizen
Laat de oude Ethiopiër in de grijze huurkazerne
door zijn raam kijken en Addis voor zich zien
zodat zijn bevende, uitgestrekte armen
een lijst worden voor zijn dromen

Laat er vrede zijn
Laat tranen opdrogen tot wolken, zichzelf zuiveren
en neervallen in reservoirs vol drinkwater
Laat hardvochtige herinneringen uitbarsten in vuurwerk dat smelt
in de donkere pupillen van een paar kinderogen
en verdwijnt als een school kwikzilveren vissen
en laat de golven op de kust rollen met een
shhhhhhhhhhhhhhhhh shhhhhhhhhhhhhhhhh shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

De mooiste oceaan

door Nazim Hikmet

De mooiste oceaan

is nog niet **overgestoken**
Het mooiste **kind**
is nog niet **opgegroeid**
Onze mooiste **dagen**
die hebben we nog **niet** gezien
En de mooiste **woorden** die ik je wilde **zeggen**
heb ik nog **niet** gezegd...